



TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Son haftalarda spor sahalarında spor dışı tezahürat ve saha olayları yaygınlaşmaya başlamıştır. Kardeşliğin, insanca rekabetin ve barışın yansıması olan spor oyunlarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar hızla artmaktadır. Sporcuların birbirlerine, sporcuların hakeme, seyircinin sporcu, hakem ve rakip takım seyircilerine sözlü ve fiili saldırıları artmaktadır.

Son olarak Süper Ligde Bursa Spor Diyarbakır Spor maçlarıyla başlayan olaylar, futbol karşılaşmalarının yapılmasını imkansız hale getirmiş ve pek çok kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştır.

Olaylar adeta geliyorum demişken, Futbol Federasyonu, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı önlemler almakta gecikmiş, devletin diğer birimleriyle koordinasyon kurarak olayları önleme yönünde yeterli çabayı sarf etmemiştir. Bir çok Bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olan Federasyonun ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının olayların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaması, medya aracılığıyla psikolojik hazırlıklar yapmaması anlaşılmalıdır.

Dünyada futbol şiddetin ve ırkçılığın en fazla ortaya çıktığı bir spor dalıdır. Bu nedenle futbolun patronu olan uluslar arası kuruluşlar en fazla bu konularda kampanyalar yapmaktadır. En ağır cezalar bu yöndeki tezahürat ve fiillere verilmektedir.

Ne var ki bu yöndeki çalışmalar ülkemizde yeterince yapılmamaktadır. Futbol müsabakalarında siyasi sloganlar atılmasına hoşgörü gösterilmesi, şiddete varan eylemleri adeta teşvik etmiştir. Yetkili makamlar Türkiye-Ermenistan A milli takım maçında gösterdikleri hassasiyeti olayların geleceği belli olan Diyarbakır Spor maçlarında göstermemiştir.

Takımlar sahaya çıkmaya korkar hale gelmiştir. Kamuoyunda, Devletin olaylara tümüyle el koyması için daha vahim olayların olması mı beklenmektedir? Sorusu sorulmaktadır. Sporda siyaset artmıştır. Adeta spor siyasete alet edilmektedir. Hızla önlem alınmadığı takdirde, doğu ve güneydoğu illerinin takımlarına yönelik benzer hareketlerin yapılması, olayların bu illerdeki futbol maçlarına da yayılması ihtimali artacaktır.

Olayların daha da genişlememesi, olumsuz örnek olmaması ve daha büyük toplumsal olaylara sebebiyet verilmemesi amacıyla, sorumluların ortaya çıkarılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 15.03.2010

1. MEHMET SEVİGEN - İSTANBUL
2. DURDU ÖZBOLAT - KAHRAMANMARAŞ
3. RASİM ÇAKIR - EDİRNE
4. ALİ RIZA ÖZTÜRK - MERSİN
5. FEVZİ TOPUZ - MUĞLA
6. RAMAZAN KERİM ÖZKAN - BURDUR
7. MEVLÜT COŞKUNER - ISPARTA
8. AHMET KÜÇÜK - ÇANAKKALE
9. MEHMET ALİ ÖZPOLAT - İSTANBUL
10. GÜROL ERGİN - MUĞLA
11. ALİ KOÇAL - ZONGULDAK
12. ÇETİN SOYSAL - İSTANBUL
13. ABDULLAH ÖZER - BURSA
14. EROL TINASTEPE - ERZİNCAN
15. ERGÜN AYDOĞAN - BALIKESİR
16. GÖKHAN DURGUN - HATAY
17. ALİ İHSAN KÖKTÜRK - ZONGULDAK
18. HULUSİ GÜVEL - ADANA
19. ALİ ARSLAN - MUĞLA
20. MEHMET CEVDET SELVİ - KOCAELİ
21. RAHMİ GÜNER - ORDU
22. HALİL ÜNLÜTEPE - AFYONKARAHİSAR
23. SACİD YILDIZ - İSTANBUL
24. TAYFUR SÜNER - ANTALYA
25. ATİLA EMEK - ANTALYA
26. İSA GÖK - MERSİN
27. MUHARREM İNCE - YALOVA
28. NECLA ARAT - İSTANBUL