

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Korona virüsü salgının başlaması ile beraber başta Dünya Sağlık örgütü olmak Sağlık Bakanlıkları bünyesinde kurulan bilim kurulları, sağlık örgütleri, sağlıkçılar ve uzmanlar bu salgının durdurulması için atılacak temel adımlardan birisinin yaygın test yapılması olduğunu açıklamışlardır. Türkiye’de korona virüsü tespiti amacı ile yapılan testlerin sayısı her geçen gün artarken Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl gibi bölge illerinde yapılan testlerin sayısının genel teste oranla çok düşük olduğu bilinmektedir. Testlerin illere göre dağılımının ne olduğu, bu dağılımın hangi kıstaslar ile yapıldığı, sağlık politikaları kapsamında bölgeler arası bir ayrımcılığın olup olmadığının araştırılması amacı ile Anayasanın 98. ve İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması için gereğini arz ve talep ederiz.

  
Semra Güzel

**Diyarbakır Milletvekili**

### GEREKÇE

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan korona virüsün Türkiye’de de görülmesi ile beraber salgının önüne geçebilmek adına çeşitli tedbirler alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası gibi birçok sağlık örgütü korona virüsün yayılmasının engellenmesi ve salgının durdurulması için atılacak temel adımın yaygın olarak test yapılması olduğunu belirtmişlerdir. Testlerin yaygın olarak yapılması ve bu bilgilerin şeffaf bir şekilde toplum ile paylaşılması salgını durduracak temel politika olarak şu an birçok ülkede uygulanıyor.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre salgının başladığı 11.03.2020 tarihinden 10.04.2020 tarihine kadar yani toplam bir ay içerisinde 307.210 test yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı günlük test sayısının 30 binin üzerinde olduğunu 10.04.2020 tarihi ile

açıklamıştır. Fakat ne yazık ki Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl gibi bölge illerinde yapılan test sayıları ülkede toplam yapılan test sayılarının çok çok altındadır. Salgının başladığı ilk haftalarda açıklama yapan sağlık örgütleri Diyarbakır, Van, Şanlıurfa gibi nüfus yoğunluğu fazla olan Büyükşehirlerde dahi tanı kitinin olmadığını, tanı kitlerinin salgın başladıktan yaklaşık iki hafta sonra bu illere geldiğini duyurmuşlardır.

Tanı kitlerinin yaygın olarak yapılması salgın zincirini kırabilecek temel sağlık politikası iken Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan tanı kitleri sayısının salgının başlamasından itibaren sadece 500 olması şüpheyi beraberinde getirmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü açıkladığı rakamın salgının duyurulduğu günden başlamak üzere 27 gün içerisinde uygulanan toplam tanı kiti sayısı olarak vermektedir.

Batman'da şimdiye kadar toplamda 500, Bitlis'te 500, Bingöl'de 200, Şanlıurfa'da 450, Van'da 500 tanı kiti kullanılmıştır. Sınır iller olan Şırnak ve Hakkari de ise henüz test yapılmamaktadır. Bununla beraber Van'da, Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te korona virüs şüphesi ile karantinaya alınan, giriş-çıkışları yasaklanan bölgeler olmasına rağmen bu bölgelerde yaşayan kimselere de testler yapılmamaktadır.

Tanı kitlerinin sayısı oldukça düşük olmasına rağmen sözkonusu vaka ve yaşamını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Test yapılmadığı için tanı konulmayan ve hastaneler tarafından evlerine gönderilen birçok kişi olduğu yine sağlık örgütleri tarafından verilen bilgiler arasındadır. Bulguları korona virüs olmasına rağmen testlerin yaygın yapılmaması bu kişilerin izolasyona dikkat etmemesine, karantina kurallarına uymamasına ve dolayısı ile salgın zincirininin kırılmamasına neden olmaktadır. Bakanlığın bu konuda daha şeffaf bir süreç yürütmesi ve test uygulanan illerin veriler ile beraber açıklaması elzemdir.

Sağlık Bakanlığının 307.210 olarak açıkladığı test sayısının hangi illerde ne kadar uygulandığı sorusu bütün bu bilgiler ışığında şüphe uyandırmaya, halk sağlığı ne kadar güvende sorusunu doğurmaya devam ediyor. Bakanlığın günlük 30.000 test yaptığını belirttiği verileri maalesef ki test sayısı henüz yüzlerle ifade edilen yukarıda sayılan illerde bir karşılık bulamamaktadır ve bu da tanı kitlerinin dağıtılırken bölgeler arası bir ayrımcılığın olup olmadığı sorusunu doğurmaktadır. Bu bağlamda Bakanlığın şu ana kadar açıkladığı test sayısının kaçının hangi ilde yapıldığı, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl gibi bölge illerinde test sayısının neden bu kadar düşük olduğu, testler ile ilgili bölgeler arası bir ayrımcılığın olup olmadığının araştırılması amacı ile bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederim.



1	DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR	AĞRI	
2	FİLİZ KERESTECİOĞLU	ANKARA	
3	AYŞE ACAR BAŞARAN	BATMAN	
4			
5	HÜSEYİN KAÇMAZ	ŞIRNAK	
6	ZEYNEL ÖZEN	İSTANBUL	
7	ZÜLEYHA GÜLÜM	İSTANBUL	
8	SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ	İZMİR	
9	ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU	KOCAELİ	
10	EBRÜ GÜNAY	MARDİN	
11	PERO DUNDAR	MARDİN	
12	TUMA ÇELİK	MARDİN	
13	RIDVAN TURAN	MERSİN	
14	GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT	MUŞ	
15	ŞEVİN ÇOŞKUN	MUŞ	
16	MENSUR IŞIK	MUŞ	
17	MERAL DANIŞ BEŞTAŞ	SİİRT	
18	ÖMER ÖCALAN	ŞANLIURFA	
19	MURAT SARISAÇ	VAN	
20	MUAZZEZ ORHAN	VAN	